



Sosyal Bilimlerde Etnografya Okulu'na

Bu okulun duyurusunu ilk kez gördüğümde öncelikle iki sebeple heyecanlanmıştım. Birincisi, etnografya odağında disiplinler arası akademik bir etkinlik yapılacaktı. İkincisi, bu etkinlik İstanbul ya da Ankara gibi çok keşfedilen ve çok çalışılan metropollerden birisinde ya da turizm gözdesi şehirlerden birinde değil, İğdir'daydı. Üzerine belki de yeteri kadar düşünmediğimiz İğdir'da hem keşfedilecek hem de gözden kaçan çok şey vardı. Bu okul da, tam anlamıyla İğdir, Ağrı ve çevresini bana hem insan hem de insan-olmayan unsurlarıyla yeniden düşündürdü. Ağrı Dağı'nın yaylalarında yaşayan konar göçerlerin hayatına şahit olmak, doğa ve yoksulluk arasındaki gerilimleri gözlememize izin veren karşılaşmalardan birisiydi. Bu çevrede ziyaret ettiğimiz diğer mekanlar farklı yönleriyle ölüm, sağlık, hayatta kalma mücadelesi, gıda, sınırlar gibi farklı konuları düşünmemize olanak sağladı.

Ders sınıfları dışında, çay kahve molalarında; öğle arasında ve paylaşımlı odalardaki sohbetler de, karşılaşmaya ve deneyim paylaşımına izin veren mekanlara dönüştü. Bu tarz etkinliklerde ders-arası olarak düşünülen bu anların zaman zaman derslerden daha merkezi hale geldiğini bile düşünüyorum. Bu sebeple hem organizatörlere hem dinlediğim akademisyenlere hem de bu okulda karşılaştığım bütün öğrencilere minnettarım. Okulun devamlılığının sosyal bilimciler adına önemli bir değer olacağına inanıyorum.

Büşra Eser
Kadir Has Üniversitesi-Sosyoloji